



**Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.**

**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ**

Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης

**Νομαρχιακό Τμήμα Αχαΐας**

Ταχ. Δ/ση: Κανακάρη 236<sup>Α</sup> & Γενναδίου ΤΗΛ.: 2610 279613  
Fax: 2610 279613 , www.eetema.gr & E-mail: info@eetema.gr

Πάτρα: 27-09-2013

Αρ. Πρωτ.: 263

**Προς  
ΜΜΕ Αχαΐας**

Η Διοικούσα Επιτροπή του Νομαρχιακού Τμήματος της ΕΕΤΕΜ Αχαΐας στη χθεσινή Συνεδρίαση ψήφισε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα:

# **ΨΗΦΙΣΜΑ**

## **Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΔΟΛΟΦΟΝΕΙ! ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΑΣΙΣΜΟΣ!**

### **Αντιφασιστική δράση τώρα.**

Την Τρίτη το βράδυ (17/09) η Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα δολοφόνησε έναν 34χρονο μουσικό, τον Παύλο Φύσσα, μόνο και μόνο επειδή ήταν αντιφασίστας. Ο δολοφόνος του συλλήφθηκε και ομολόγησε ότι είναι μέλος της Χρυσής Αυγής, κι όχι μόνο! Ομολόγησε ότι πληρώνονταν από την Χρυσή Αυγή για να συμμετέχει σε επιθέσεις και ότι την μέρα της δολοφονίας τον κάλεσαν να πάει να συμμετάσχει στα επεισόδια! Ήταν δηλαδή ένας πληρωμένος δολοφόνος της Χρυσής Αυγής!

Αυτό είναι το πραγματικό πρόσωπο της Χρυσής Αυγής – μια συμμορία δολοφόνων, που όσο κι αν θέλουν να το παίξουν νόμιμο πολιτικό κόμμα, οι πράξεις τους δεν τους αφήνουν. Χρόνια τώρα επιτίθενται σε μετανάστες, πριν από λίγες μέρες επιτέθηκαν σε συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στο Πέραμα, και τώρα δολοφονούν «έλληνες», απλά επειδή δεν συμφωνούν με την ιδεολογία τους.

**Ούτε το κράτος ούτε η αστυνομία θα σταματήσουν τους φασίστες. Τους χρειάζονται,** για να σπέρνουν το μίσος ανάμεσα στους εργαζόμενους, να σπέρνουν τον τρόμο στους δρόμους και να μην τολμούμε να διαμαρτυρηθούμε για όσα μας περιμένουν, περικοπές, επιθέσεις στα δικαιώματά μας που προχωράει και θα προχωρήσει ακόμη πιο πολύ κυβέρνηση με τις ευλογίες της Τρόικα. Για αυτό ξεκινούν από τις επιθέσεις σε μετανάστες, μετά σε συνδικαλιστές, για να φτάσουν τέλος στον καθένα από εμάς.

Ο μόνος τρόπος να τους σταματήσουμε – πριν φτάσουν στην δολοφονία – είναι να οργανωθούμε και να αντιπαλέψουμε εμείς, οι εργαζόμενοι και η νεολαία ενάντια στον φασισμό σε ένα ενιαίο αντιφασιστικό μέτωπο, να φτιάξουμε σε

κάθε γειτονιά και σε κάθε χώρο (Σχολείο -Πανεπιστήμιο Χώρο Δουλειάς)

αντιφασιστικές επιτροπές που

Παίρνουμε πια σαν δεδομένα ότι έχουμε ένα καθεστώς που κάθε άλλο από δημοκρατικό είναι κι ένα σύστημα το οποίο εξυπηρετεί ξένα συμφέροντα εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Ένα σάπιο σύστημα που μας έχει μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης και για να έχουμε την ψευδαίσθηση της δημοκρατίας μας είχε πετάξει και κάποια κόμματα κομπάρσους να συμπληρώνουν το καρέ.

Ένα σύστημα πολύ καλά οργανωμένο, με παρακρατικά παρακλάδια, με τα μ.μ.ε. δικά του και με ένα ασύλληπτο τρόπο απορρόφησης ή εξαφάνισης οτιδήποτε καινούργιου έξω από αυτό.

Ένα σύστημα που δεν έχει κανένα πρόβλημα κάποιον κομπάρσο να τον κάνει πρωταγωνιστή και το αντίστροφο.

Αυτό το σύστημα είχε αρχίσει να αποκαλύπτεται και να γίνεται κατανοητό και στους πιο αφελείς το 2009 όταν πλέον φύγαμε από την εποχή της μεθοδευμένης καταστροφής των αξιών, αρχών, γενικότερα παιδείας, την ομογένεια ελληνικής κοινωνίας. Την καταστροφή των δομών ,υποδομών και την υπερχρέωση του κράτους και των πολιτών και περάσαμε φυσιολογικά στην εποχή του μεγάλου παζαριού, την οριστική υποδούλωση της χώρας και τον πιθανό αφανισμό του έθνους.

Όταν πια η αλήθεια άρχισε να γίνεται τόσο φανερό που δεν κρυβόταν και δεν μπορούσαν να πείσουν, τα πράγματα άρχισαν να δυσκολεύουν για το σύστημα. Γιατί τότε μπορούσε να βρεθεί μια ομάδα ανθρώπων, να δημιουργήσουν ένα κίνημα και να πάρουν τον κόσμο μαζί τους.

Έπρεπε οπωσδήποτε να βρεθεί ένα κόμμα που να λέει αυτά που δεν μπορούν πια να κρυφτούν, αλλά να μην ψηφιστεί ποτέ, τουλάχιστον όχι σε αυτές τις εκλογές, για να προλάβουν το ξεπούλημα,( μετά την ολοκλήρωση το ξεπουλήματος δεν τους ενδιαφέρει, σαν συμμένη λεμονόκουπα θα μας πετάξουν, να φάμε τις σάρκες μας ).

Έως από μηχανής θεός λοιπόν έρχεται η χρυσή αυγή να λύσει τον γόρδιο δεσμό. Ένα κόμμα του 0.7% στο 50% του πληθυσμού που ψήφιζε έως τότε, ξαφνικά αποκτάει οργάνωση μεγάλου κόμματος, διαφημίζεται με τον καλύτερο τρόπο με την ΜΗΝ προβολή του από τα ΜΜΕ που ο κόσμος τα έχει, και σωστά, για διαπλεκόμενα. Και όταν εμφανίζονται, μαζί με την σατανική συμπεριφορά τους και φασιστική ιδεολογία τους λένε και τα αυτονόητα, που κανείς βέβαια του συστήματος δεν είχε πει μέχρι τότε.

Ότι δηλαδή η χώρα έχει χάσει την κυριαρχία της εδώ και χρόνια, αυτοί που την φέρανε σε αυτή την κατάσταση είναι προδότες και πρέπει να τιμωρηθούν, ότι η ευρωπαϊκή ένωση δεν είναι τίποτα άλλο από γερμανική ηγεμονία, ότι έχουμε πήξει από λαθρομετανάστες και πρέπει να φύγουν κακήν κακώς (σφάζοντας τους ακόμα καλύτερα), και τέλος στο ψευτοδίλημμα δραχμή ή ευρώ, ότι πρέπει να φύγουμε αλλά μετά από δυο χρόνια αφού πρώτα έχει οργανωθεί η χώρα ώστε να παράγει τα απαραίτητα προϊόντα για να ζήσουμε .

Το σχέδιο είναι τόσο απλό αλλά τόσο πανέξυπνο. Σε ένα κόμμα που στηρίζεται στο μίσος, με τα κορυφαία του στελέχη να είναι ναζιστές, δολοφόνοι, πρώην πράκτορες της Ε.Υ.Π., σατανιστές, δίδεται το δικαίωμα να πει αλήθειες. Ξέρουν ότι ο Έλληνας δεν ήταν δεν είναι και ούτε θα γίνουν ποτέ φασίστες. Έχουν πολεμήσει με απίστευτη γενναιότητα τον φασισμό και έχουν υποστεί μεγάλα δεινά από αυτόν.

Ξέρουν ότι οι Έλληνες δεν είναι ρατσιστές. Σε όποια άλλη χώρα γινόταν αυτό που γίνεται τα τελευταία 20 χρόνια στην Ελλάδα θα τους πέταγαν στην θάλασσα(βλέπε Ιταλία), ναι μεν επιβάλλεται να φύγουν οι λαθρομετανάστες, (γιατί όπως και να το κάνουμε δεν χωράμε σε αυτή την χώρα. Είναι για το καλό ΟΛΩΝ), αλλά σαν λαός πάντα είχαμε σε υπόληψη την ανθρώπινη ζωή, έχουμε ζήσει την φτώχεια και την μετανάστευση στο πετσί μας, γνωρίζουμε ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι θύματα, τα χειρότερα μάλιστα.

Και τέλος ο Έλληνας δεν είχε ποτέ μίσος στη καρδιά του, ούτε θρασυδειλία, ούτε ποτέ πέντε κυνηγούσαν έναν ταλαίπωρο για να τον χτυπήσουν.

Ο Έλληνας στην καρδιά του έχει λέξεις όπως φιλοξενία, εγκαρδιότητα, ανδρεία, υστεροφημία, ακόμα και λέξεις που δεν μπόρεσαν καν να μεταφραστούν, φιλότιμο.

Το όφελος λοιπόν είναι διπλό για το σύστημα.

Πρώτον. Ήξερε ότι αυτό το κόμμα δεν θα κυβερνήσει.

Δεύτερον. Όποιος πλέον πει κάποιες από τις παραπάνω αλήθειες αυτόματα ταμπελιάζετε σαν φασίστας χρυσαυγίτης.

Η χρυσή αυγή είναι ο guest star σε μια καλοστημένη παράσταση που οδεύει στο τέλος της, με θεατή τον ελληνικό λαό.

- ✓ **Να σταματήσουμε την προπαγάνδα για την Χ.Α.**
- ✓ **Να συμμετέχουμε στα συλλαλητήρια για την αντιφασιστική πάλη του λαού.**
- ✓ **Γνωρίσουμε την ιστορία του Φασισμού στον Κόσμο (πόσο αίμα χύθηκε).**
- ✓ **Να καταδείξουμε τον ρόλο της Χ.Α. ως δολοφονική οργάνωση και όχι ως πολιτικό κόμμα.**

Για τη Διοικούσα Επιτροπή του Ν.Τ. Αχαΐας

Ο  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**Αθανάσιος Κουμούτσος**

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.